

Maria's Sommerferiedagbog 2007.

Eventyrerne omhandler:

Sommerhus med Mormor på Rømø
Besøg i AQUA
Tur til Jyllands Park Zoo



Sommerhus med mormor på Rømø.

Jeg har været en hel uge i sommerhus på Rømø sammen med mor, far, Emilie og mormor. Rømø er en ø med en rigtig stor badestrand. Vi tog alle ned til stranden for at soppe, selv om det stormede rigtig meget. Vi tog vores solbriller på for ikke at få sand i øjnene så meget blæste det. Vandet var koldt, men det var dejligt at dyppe fødderne i vandkanten. Jeg holdt udkig efter krabberne, de må nemlig ikke bide mig i tæerne.



Vi fik besøg af vores kusiner Maj og Rikke, de er bare så søde. De besøgte os hele ugen og sov inde i stuen så vi sørgede for at vække dem tidligt hver morgen. Maj og Rikke er rigtig sjove at lege med, vi spiller ludo, abespil og lytter til musik i deres CD afspiller.

Vi var ude at bade ved stranden en gang sammen med Maj og Rikke, det var koldt og jeg var bange for at blive bidt af krabberne, så jeg skyndte mig ind til far igen. De andre dage var vi i svømmehal inde i Skærbæk, det var rigtig sjovt. Der var en vand-rutsjebane, som vi prøvede mange gange. Jeg kunne bedst lide at bade i det lille bassin, hvor jeg kunne nå bunden, der var vandet også dejlig varmt. Jeg havde svømmevinger på, så jeg bedre kunne svømme og ikke fik hovedet under vand.



Mormor gav en rigtig fin middag i restauranten ved svømmehallen, jeg fik pommesfriter med dinosaurusstykker til. Dinosaurusstykkerne smagte af kylling.. mmhhh.



Ved sommerhuset spillede vi vikingspil og satte den nye drage op. Vi var en tur på campingpladsen, hvor vi kørte mooncars og klatrede i legestativ.



Den ene aften fik Vi besøg af Marie-Luise og Julie, de er samme alder som vores kusiner. Vi spillede abespil og legede gemmeleg alle sammen.

Vi spiste også is hver dag mmmhhh.. mormor kan også godt lide at spise is!

Det var en rigtig dejlig tur til Rømø sammen med mormor.

Besøg i AQUA.

En dag i ferien tog vi en tur til AQUA, det er et sted hvor man kan se alle mulige forskellige fisk, oddere, vaskebjørne, storke, frøer, slanger og bævere. Det er alle dyr, som findes i den danske natur.



Vi så hvordan nogle store fisk blev fodret, en af fiskene var en gedde, det er en stor fisk med mange skarpe tænder.



Vi så også odderen, som blev fodret med kyllingestykker og levende fisk. Den var rigtig god til at svømme og dykkede hurtigt under vandet efter fiskene.



Bæverne sov inde i en hule og det er natdyr, så vi så kun en udstoppet bæver. Den var meget stor med en blød pels og en stor flad hale. Bæveren spiser træstammer og grøntsager, men aldrig fisk. Der var et stort rørebassin fyldt med "kyssefisk", når man stak hænderne ned i vandet kyssede de kun. Vi fodrede dem med muslinger, det var fiskene helt vilde med.



Legepladsen var kæmpe stor og vi tumblede rundt i alle de forskellige legeting. En is blev det også til, det er jo sommerferie.

Det er den bedste oplevelse jeg har været med til og som minde fik jeg en odde med hjem. Den er dejlig blød og sover i min seng.

På tur i Jyllands Park Zoo.

Vi har besøgt Jyllands Park Zoo mange gange, vi har nemlig årskort.

Det er rigtig sjovt at se når søløverne optræder, her kysser dyrepasseren Bubber lige på munden, puha det må lugte af fisk.



Jeg har også reddet på hestene, de er bare søde. Der er en pige som holder hesten, så jeg ikke rider helt alene.



Mor, far, Emilie og jeg vi pakker altid en stor madpakke så vi kan spise vores frokost ude ved den store hoppepude. Så kan mor og far hygge sig med en kop kaffe mens vi hopper. Gedderne er helt vilde med pasta, de er også søde at klappe.

